

De Grote en de Kleine Beer

Er was eens ... **Callisto**. Zij was een heel mooi meisje en zij woonde naast een waterput in het bos. Zij was daar heel gelukkig en was voortdurend aan het spelen, besjes aan het verzamelen, aan het vertellen tegen de dieren, liedjes aan het zingen...

Op een dag was ze een beetje aan het zingen aan haar waterput toen ze iemand hoorde aankomen. Ze wist eerst niet goed waar kijken: ze hoorde wel iets, maar wat kon dat toch zijn? Toen zag ze tussen de bomen een figuur dichterbij komen. Toen die dichter kwam, zag ze dat het een hele mooie man was, en ze werd direct smoorverliefd op hem.

De man die naderde, was niemand minder dan **Zeus**, de oppergod van de Griekse goden. Hij was betoverd door de schoonheid van Callisto en werd op slag verliefd op haar. Ze begonnen te praten en te spelen, en werden een koppeltje. Zo kwam het dat **Callisto** zwanger werd en negen maanden later een heel lief baby'tje kreeg. Ze noemde hem **Arkas**.

Maar wat bleek?

Die dekselse Zeus was eigenlijk al getrouwd, en zijn vrouw was erachter gekomen dat haar man haar bedrogen had. Ze wou wraak nemen en zocht Callisto op in het bos, waarna ze haar veranderde in een Grote Beer. Callisto dwaalde vanaf toen rond als beer. Ze was helemaal alleen, zonder haar kind, in de bossen. Ze durfde niet bij de wilde beren te gaan, omdat ze bang was van hen. Ze was ook enorm verdrietig omdat ze niet meer voor haar zoon Arkas kon zorgen. Het lieve jongetje was gevonden door twee vrouwen en werd door hen opgevoed. Vijftien jaren gingen voorbij en Arkas groeide uit tot een dappere jongen die al heel wat alleen. Op een dag was hij aan het spelen in het bos en kwam hij bij de waterput waar Callisto vroeger altijd had gewoond. Callisto was daar nu ook, maar ze was een beer geworden natuurlijk, waardoor Arkas haar niet meteen herkende. Ze kwam langzaam dichterbij, want zij had haar zoon natuurlijk wel allang herkend. Maar hij was bang van de beer, en wilde haar doden. Net op dat moment kwam Zeus tussenbeide en stuurde iedereen naar de hemel als sterrenbeelden: Callisto als de grote en Arkas als de kleine beer.



Dit verhaal is gebaseerd op de Griekse mythe die de oorsprong van de Grote en Kleine Beer als sterrenbeeld verklaard.